

## الدعاء دخول السوق - DUA VOOR HET BETREDEN VAN EEN MARKT



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

### Betekenis van de dua

**Niets heeft het recht aanbeden te worden dan Allah alleen, zonder enige deelgenoot.  
Aan Hem behoort de heerschappij en Hem komt alle lof toe. Hij laat leven en Hij laat sterven.  
Hij is Levend en sterft niet. In Zijn Hand is het goede. En Hij is over alle zaken Machtig.**

### Uitspraak van de dua

**Laa ilaaha illal laah. Wahdahoe laa sharieka lah. Lahoel moelkoe wa lahoel hamd.  
Yoehyie wa yoemiet. Wa hoewa hayyoen laa yamoet. Bi yadihil khayr. Wa hoewa 'alaa koelli  
shay-in qadier.**

### Extra informatie

Smeekbede voor het binnengaan van de markt (of supermarkt of wat voor winkel dan ook)

'Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) zei dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gezegd heeft:

'Wanneer iemand de markt binnengaat en het volgende (bovenstaande smeekbede) zegt:

**...schrijft Allah voor hem een miljoen goede daden op, wist voor hem een miljoen slechte daden uit en verheft hem een miljoen rangen.'**

**Overgeleverd door at-Tirmidhie (3428). Al-Albaanie zei: 'Goed vanwege andere overleveringen die hem ondersteunen.' Zie Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah (3139) en Sahieh at-Targhib wat-Tarhib (1694) van al-Albaanie.**